

FOTO: PETER SMITH

VUvereniging NIEUWS OKTOBER 2020

VUVERENIGING

Nieuwe voorzitter VUvereniging

Op zaterdag 26 september is tijdens de Ledenraadsvergadering Frans van Drimmelen aangetreden als voorzitter van VUvereniging. Hij neemt het stokje over van Willem Schoonen, die deze functie bijna zeven jaar bekleedde. De overdracht kon vanwege de maatregelen rondom corona met slechts een beperkt aantal mensen plaatsvinden. Wel was de vergadering toegankelijk met een livestream voor de Ledenraadsleden die de vergadering niet konden bijwonen.

[Zie ook het interview met Frans van Drimmelen verderop in deze nieuwsbrief.](#)



Willem Schoonen | Frans van Drimmelen

SUBSIDIEAANVRAGEN VOOR 2021 BINNEN

Met 32 ingediende projectplannen heeft VUvereniging weer een mooie en gevarieerde aanvraagronde voor 2021 te verwerken. De ingediende projecten komen vanuit de gehele breedte van VU en VUmc.

Daarnaast wisten ook enkelen buiten de campus VUvereniging te vinden. De Subsidiecommissie zal alle aanvragen beoordelen en hierover adviseren aan de besturen van VUvereniging en de Van Coeverden Adrianistichting.

De besluiten van deze besturen worden opgenomen in de begroting 2021, die wordt voorgelegd aan de Ledenraad. Aanvragers kunnen een bericht in december tegemoet zien. In de volgende nieuwsbrieven vertellen we meer over de toegekende subsidies.

[Alle huidige gesubsidieerde projecten zijn te vinden op www.vuvereniging.nl/wijsteunen.](http://www.vuvereniging.nl/wijsteunen)

NIEUWE VOORZITTER FRANS VAN DRIMMELLEN

Op 26 september 2020 is Frans van Drimmelen aangetreden als voorzitter van VUvereniging. Wie is deze VU-alumnus politicologie, en wat zijn z'n plannen? Een open gesprek over bescheidenheid, ambitie en identiteit vanuit zijn kantoor in Den Haag.

WE ZITTEN HIER IN EEN BIJZONDERE SETTING

Ja, bij ons adviesbureau Dröge & van Drimmelen. We helpen ondernemingen en overheidsorganisaties met belangenbehartiging en strategische communicatie-ondersteuning. We zijn met vier directeuren, dames en heren gelijkelijk verdeeld. Niet omdat dat maatschappelijk of volgens het boekje moet, maar omdat het logisch is en daarom bij mij hoog op de agenda staat.

DAT IS NIET OVERAL VANZELFSPREKEND

Verskillende invalshoeken zijn beter voor je creativiteit en daarmee je organisatie. Bedrijven of organisaties die daar niet aan mee doen gaan naar mijn overtuiging niet overleven. Dat geldt voor de VU natuurlijk net zo goed. En als dat niet vanzelf gaat, dan moet je actie ondernemen. Mensen misschien anders benaderen, stimuleren. Ik besef dat ik generaliseer, maar vrouwen zijn gemiddeld genomen te bescheiden. Bescheidenheid is op zich ook heel sympathiek, maar als dat leidt tot het idee dat je net niet goed genoeg bent, dan moet je als organisatie aandringen en vertrouwen geven. Deze karaktertrek past overigens ook bij de VU: een nu nog veel te bescheiden universiteit.

DIE KENMERKENDE BESCHIEDENHEID VAN DE VU IS ER AL HEEL LANG

Als je nu kijkt naar de Times Higher Education Impact Ranking, daar scoort de VU heel hoog, vooral op duurzaamheid. Daar mag je heel trots op zijn. Dat betekent dat je maatschappelijke impact van alle Nederlandse universiteiten de grootste is. Het is voor de VU niet alleen relevant om hoog in de rankings te scoren; het komt voortuit overtuiging dat je maatschappelijk je steentje bij wil dragen. En daar mag de VU echt minder bescheiden over zijn. Het is geen borstklopperij of gewauwel. De VU toont werkelijk aan te werken aan een betere wereld.

WAT IS JE RELATIE MET DE UNIVERSITEIT?

Die zit al generaties in de familie. Mijn overgrootmoeder reisde al naar Amsterdam om met de Vrouwen VU-hulp te vergaderen en er werden dubbeltjes gespaard in het VU-busje. Ik ben de derde generatie die aan de VU heeft gestudeerd. Politicologie, toen nog voornamelijk in de Van Eeghenstraat. Ik herinner het me als een knusse tijd. En we studeerden vaak met ons dispuut in het hoofdgebouw op de vierde verdieping. Die discipline had



“De VU mag
echt minder
bescheiden zijn.”

FOTO: ERIC VAN ROSSUM

ik wel nodig. Als er geargumenteed moet worden gebruik ik nog altijd de praxeologische tafel van Brasz, onze hoogleraar die onder andere zei dat er in beleidsstukken ook ruimte moest zijn voor emotionele afwegingen. Dat is iets wat heel vaak vergeten wordt: de empathische kant van het maken van beleid.

HEB JE JE AL VERDIEPT IN DOSSIERS?

Een groot vraagstuk is natuurlijk hoe het verder moet met de voorgenomen fusie van het VUmc met het AMC. De bestuurlijke fusie kan ik me helemaal in vinden, zeker gezien de



doelstellingen op het gebied van patiëntenzorg, die er aantoonbaar alleen maar beter van wordt. Een verdere fusie brengt allerlei ingewikkelheden met zich mee, bijvoorbeeld de toekomst van de Medische Faculteit van de VU. Daarover moet het gesprek gevoerd worden. De VU mag trots zijn op een eigen medische opleiding waar ook ethische vraagstukken worden behandeld. Dat is onderdeel van onze identiteit en die blijven we bewaken. Een ander dossier wat heel belangrijk gaat worden is hoe we aan een vierde geldstroom gaan komen. Juist in combinatie met onze identiteit is het belangrijk dat je zelf bepaalt wat je wilt

doen en daarbij niet alleen maar afhankelijk bent van de rijksoverheid. Het is belangrijk dat er fondsen worden geworven voor bijvoorbeeld specifiek onderzoek dat een relatie heeft met die identiteit. Dat is iets wat VUvereniging zich bijzonder aantrekt en wat in de komende jaren een grote rol gaat spelen.

HEEFT DAT NOG IMPACT OP DE VERENIGING?

Niet op identiteit, maar wel op activiteit. En dat geldt voor meer zaken. We zien bijvoorbeeld dat het ledenaantal de afgelopen tien jaar gedecimeerd is. Het is mijn ambitie om de komende

drie jaar het aantal leden te vertienvoudigen. We moeten volop inzetten op het bereiken van alumni, maar ook mensen buiten de VU die het belangrijk vinden wat de VU doet en zich bij VUvereniging aansluiten. Mensen die aan de VU werken, doen dat vaak bewust en gemotiveerd. Diezelfde motivatie zou genoeg kunnen zijn om ook lid te worden van onze vereniging. Een lidmaatschap van zevenentwintig euro is voor de meeste alumni in elk geval geen financiële drempel.

WAARVOOR GAAN MENSEN VOOR ONS KIEZEN?

De afgelopen maanden heb ik met veel alumni gesproken die zich totaal niet

“Het is mijn ambitie om de komende drie jaar het aantal leden te vertienvoudigen.”

bewust zijn van het bestaan van onze vereniging. Dat kan echt anders. We hebben een goed verhaal. Dat heeft met onze identiteit te maken, maar ook dat we in dit land drie bijzondere universiteiten hebben en wij de enige zijn die helemaal democratisch georganiseerd is. We kunnen laten zien dat er een hele grote groep mensen is die het belangrijk vindt wat de universiteit doet en dat ze samen met ons willen werken aan die betere wereld. Dat we daarmee ook echt legitimatie, maatschappelijk draagvlak, hebben. Dit is de tijd ervoor. We kunnen kiezen in tijden van gemakkelijk populisme voor een universiteit die staat voor zijn eigen waarden.

VUvereniging ondersteunt vele projecten. We lichten er in elke nieuwsbrief een toe. Deze keer:

BROUWER NAAST GOD

BIOGRAFIE WILLEM HOVY

Willem Hovy (1840-1915) was samen met Abraham Kuyper een van de stichters van de Vrije Universiteit. Hij was een bekend Amsterdams ondernemer, filantroop en maatschappelijk buitengewoon actief. Eind oktober verschijnt zijn biografie. Wie was deze bescheiden, maar invloedrijke man? We praten met schrijver Rolf van der Woude.

EEN BIOGRAFIE OVER HOVY IN HET KUYPERJAAR?

Rolf van der Woude: "Heel logisch. Abraham Kuyper en Willem Hovy hebben elkaar in 1867 voor het eerst ontmoet. Er ontstond een levenslange vriendschap, met grote hoogten en diepe dalen. Samen hebben ze de Vrije Universiteit gesticht. Kuyper was daarbij toch wel het genie, ondanks zijn soms moeilijke karakter. Hovy was meer dienstbaar en op de achtergrond, maar onontbeerlijk."

WAT DREEF HOVY?

"Hij was een succesvol en schatrijk ondernemer. Zijn brouwerij De Gekroonde Valk in Amsterdam was destijds een van de grootsten van het land. Als jongeman werd hij geïnspireerd door de evangelische broedergemeente de Hernhutters. De beweging vond het goed als je rijk was, maar met verantwoordelijkheid. Je moest goed voor je medemens zorgen. Dat voelde hij dan ook als zijn christenplicht. Daarnaast was het een regentzoon, waarvoor het adagium *noblesse oblige* gold. Maar zijn maatschappelijke betrokkenheid was ook persoonlijk en volledig authentiek."

HOE UITTE ZICH DAT?

"Hij was, zeker voor die tijd, zeer goed voor zijn personeel. Zijn arbeiders kregen een fatsoenlijk loon, werden doorbetaald op christelijke feestdagen en hij zorgde voor een pensioen- en



weduwen- & wezenkas. Hij liet zijn werknemers Klaas Kater en Bart Poesiat arbeidersvereniging Patrimonium oprichten, wat later het CNV is geworden. Daarnaast was hij lid van talloze besturen, van ziekenhuizen tot scholen. Ook was hij vele jaren lid van de Gemeenteraad van Amsterdam, van de Provinciale Staten en van de Eerste Kamer."

EEN ERFENIS WAAR DE SOCIALISTEN JALOERS OP KUNNEN ZIJN.

"Hovy moest niets van het socialisme hebben. Dat was toen een revolutionaire beweging, met stakingen en tegen de vijf K's: kapitaal, kerk, koningshuis, kroeg en kazerne. Dat schrok 'm enorm af. Amsterdam gold in zijn tijd nog als hoofdstad van de gereformeerden en telde lang als zeer conservatief. Hovy als supercalvinist was een van de dragende krachten van de stad. Het zelfbeeld van Amsterdam als rood en progressief klopt historisch dan ook maar ten dele. Tot in de jaren vijftig was het bestuur niet overwegend socialistisch."



Rolf van der Woude voor een tegeltableau van Hovy's Brouwerij De Gekroonde Valk

DE VRIJE WERELD TERUG VANAF 8 OKTOBER

We kondigden het in de vorige nieuwsbrief al aan: **De Vrije Wereld** komt terug! Op donderdag 8 oktober (16.00-17.15 uur) vindt de eerste editie weer plaats in de Botanische Tuin Zuidas. In verband met de coronamaatregelen is er beperkt plek voor een live publiek. Maar niet getreurd: **De Vrije Wereld** wordt ook uitgezonden via een livestream en zal tevens terug te kijken zijn op ons YouTube kanaal.

Hoe kunnen we bouwen aan een diverse en inclusieve samenleving waar iedereen beter van wordt? Onder de titel 'All Inclusive' bieden we op 8 oktober een podium aan drie inspirerende initiatieven die zich elk op hun eigen manier inzetten voor meer diversiteit en inclusie. Sylvia van de Bunt en Sanaz Kateb lichten het door VUvereniging ondersteunde project 'We Shall Overcome' toe en de hieraan gerelateerde Pre-University masterclasses voor middelbare scholieren. Vertrekend vanuit het gedachtegoed van Martin Luther King, leren jongeren hierin spreken en gewelddoos op te staan tegen onrecht en discriminatie. Ismintha Waldring spreekt over onze eigen diverse universiteit in het kader van het, eveneens door VUvereniging

ondersteunde, project 'Building a Connected VU Student Community'. Uit onderzoek blijkt dat diversiteit op de VU ook tot uitdagingen leidt en soms weerstand oproept. Hoe zorgen we dat studenten met elkaar verbonden blijven en maken we diversiteit tot onze kracht? Als derde kijken we met spreker Yvonne Moonen van Agora Network naar diversiteit op de werkvloer. Agora Network zet zich in voor een meer cultureel diverse en inclusieve BV Nederland. Zij werken aan empowerment van divers talent, niet alleen op de onderste niveaus, maar juist ook aan de top waar het verschil gemaakt wordt. Ten slotte treedt Susan Malaika Bailey op die als zangeres en *spoken word* artiest de schoonheid en kracht van woorden laat klinken.

Na 8 oktober staan er ook alweer volgende edities van De Vrije Wereld op de planning op 12 november en 10 december. Onder de titels 'Aan het werk!' en 'Misdaad en Straf' zullen we spreken over respectievelijk de arbeidsmarkt en criminaliteit. Meer informatie volgt binnenkort.

Uitgebreide programma- en reserveringsinformatie vind je op www.vuvereniging.nl/vrijewereld.

HEB JE OOK MINDERE KANTEN VAN HOVY ONTDEKT?

"Dat was moeilijk. Het is me ook wel eens verweten: het lijkt wel een hagiografie. Maar het is nu eenmaal een feit dat vrijwel niemand zich negatief over Hovy heeft uitgelaten. Hij werd ook wel een man zonder vijanden genoemd. Misschien was er een rafelrandje: in de buitenwereld omringde Hovy zich met sterke mannen, maar thuis had hij dat niet. Zijn vrouw was ook rijk en had zeer strakke theologische denkbeelden. En ze verweende de kinderen. Daar kon hij niet tegenop."

EN NU IS HET AFGEROND?

"Als biograaf ben je nooit klaar. Er valt altijd nog wel iets uit te zoeken of te ontdekken, maar op een gegeven moment moet je publiceren. Ik hoop dat het boek goed verkoopt, dan komt er vast een verbeterde en uitgebreide tweede druk."

Rolf van der Woude: *Brouwer naast God. Willem Hovy (1840-1915), ondernemer en filantroop.* Uitgeverij Boom | 384 blz. | ISBN 9789024432742

Bieren uit de tijd van Hovy worden nu weer gebrouwen door Brouwerij Poesiat & Kater: www.poesiatenkater.nl

Deze biografie werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van VUvereniging.



AGENDA

Door maatregelen rondom het coronavirus hebben er de afgelopen maanden bijeenkomsten online plaatsgevonden. Vanaf oktober worden er ook weer fysieke bijeenkomsten georganiseerd die vaak via streaming video ook online te volgen zijn. Raadpleeg de agenda op onze website www.vuvereniging.nl voor het laatste nieuws.

08/10/2020	De Vrije Wereld: All-inclusive Tijd: 16:00-17:15. Locatie: online en live bij de Botanische Tuin Zuidas, Van der Boechorststraat 8, Amsterdam
16-17/10/2020	Building Bridges towards a more humane society (online symposium FRT) Aanmelden verplicht. Meer info in de agenda op onze website.
03/11/2020	Brave New Politics: election talk (Kuyperjaar) Houd de website vu.nl/kuyperjaar in de gaten voor meer info.
06/11/2020	Dies Natalis Houd de website vu.nl/dies in de gaten voor meer info.
12/11/2020	De Vrije Wereld: Aan het werk! Tijd: 16:00-17:15. Locatie: online en live bij de Botanische Tuin Zuidas, Van der Boechorststraat 8, Amsterdam
10/12/2020	De Vrije Wereld: Misdaad en straf Tijd: 16:00-17:15. Locatie: online en live bij de Botanische Tuin Zuidas, Van der Boechorststraat 8, Amsterdam

TERUGBLIK

KUYPERJAAR VAN START TIJDENS OPENING ACADEMISCH JAAR

Op 31 augustus 2020 stond de opening van het academisch jaar (OAJ) in het teken van ondernemende wereldverbeteraars.

Tijdens de online uitgezonden bijeenkomst ging collegevoorzitter Mirjam van Praag met topvrouw Marry de Gaay Fortman en managementgoeroe Ben Tiggelaar in gesprek over inspirerende VU-voorbeelden van innovatief sociaal ondernemen. Van een zoekmachine die door middel van kunstmatige intelligentie razendsnel technologische oplossingen vindt voor bedrijven tot een huiswerkinstituut voor scholieren die het thuis niet breed hebben.

Met de OAJ werd het startschot gegeven voor een feestelijk Kuyperjaar. De VU organiseert in het collegejaar 2020-2021 verschillende evenementen die zijn geïnspireerd op haar stichter Abraham Kuyper - wiens initiatieven nog altijd



inspirerend kunnen zijn voor meer democratie, meer diversiteit en meer sociaal ondernemen.

De Opening Academisch Jaar is terug te zien via www.vu.nl/oaj.

Alle informatie over het Kuyperjaar, met activiteitenlijst, is terug te vinden op www.vu.nl/kuyperjaar.

NIEUWSBRIEF PER E-MAIL ONTVANGEN?

Wil je deze nieuwsbrief voortaan per e-mail ontvangen? Stuur dan een e-mail met je e-mailgegevens naar vereniging@vu.nl. Ook wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen kun je mailen naar dit adres.