

## **Plaatsingslijst van W.J. van Roosendael**

**levensjaren 1893-1968**

**jaren van de collectie 1922-1964**

Samenstelling: R.H.M. van Kinschot

Collectie HDC | Protestants Erfgoed  
Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam  
De Boelelaan 1105  
1081 HV Amsterdam

Collectie nummer: 1192  
Juli 2022

## **Inleiding**

W.J. van Rosendael was aangesloten bij de Gereformeerde Kerk in Rotterdam. Het is onduidelijk waarom hij opgepakt is. Vanaf 1942 zat hij in Amersfoort en Den Bosch/Vught. De inhoud van de verstuurde voedselpakketten is minutieus bijgehouden en hij vertelt ook of het is aangekomen. Hij was blijkbaar binnen-schipper. Dit blijkt uit de brieven om hem vrij te krijgen. Na de oorlog krijgt hij een Duitse schadevergoeding.

In de bijlage is een inventarisatie van documenten opgenomen. Deze lijst bevindt zich ook in de omslag.

Deze collectie is opgenomen in doos 60 van de collectie Kleine Verzamelingen.

## Plaatsingslijst

1. Stukken betreffende W.J. van Rosendael, 1922-1964.  
1 omslag

## **Bijlage. Inventarisatie documenten W. J. (Willem Jacob) van Rosendael**

1. Verklaring van de Kerkenraad der Gereformeerde Kerk (naam dominee slecht leesbaar CK) bij de trouwbijbel van W.J. van Rosendael en J.J. van der Vloed. Verklaard wordt dat deze bijbel is aangeboden ter gelegenheid van hun huwelijk maart 1923. Verwijzing naar Efes (brief aan de Efesiërs CK) 5:32 als trouwtekst.
2. Persoonsbewijs W.J. van Rosendael afgegeven 17 september 1941 te Rotterdam.
3. Twee verklaringen 19 september 1942 en 23 september 1943 van de Politiegevangenis te Rotterdam dat er bepaalde documenten moeten worden afgeleverd oa aardappelkaart (voor de in hechtenis genomen W.J. van Rosendael).
4. Brief W.J. van Rosendael 19 september 1942 aan “lieve Jo, oma en de kinders” onder meer met een verzoek om kleding. Citaat: ‘Geef verder alles over aan God, dat doe ik ook. Hij maakt ons alle dingen’.
5. Brief 2 oktober 1942 van enkele binnenschippers (denk ik CK) aan het Nederlands Binnenvaartbureau. Vermeld wordt dat de hechtenis van de heer W.J. van Rosendael, directeur der VPPN van den Heuvel aan de Spaansche Kade Rotterdam, hun zakelijke belangen schaadt en verzoek te bemiddelen dat hij vrijgelaten wordt.
6. Brief 9 oktober van mevrouw Van Rosendael aan advocaten Sonneveldt -Neijssel met het verzoek vrijlating te bepleiten voor W.J. van Rosendael in verband met een maagkwaal.
7. Brief 29 november 1942 van advocaten Sonneveld – Neijssel aan mevrouw Van Rosendael met verwijzing naar twee doktersattesten (die verder ontbreken CK)
8. Verklaring van het politiegevangenis wezen te Rotterdam 29 oktober 1942 aan de familie dat W.J. van Rosendael sinds 19 september 1942 is opgenomen in het Polizeiliches Durchgangslager, Appelweg, Amersfoort
9. Twee brieven van een vriend van de familie (CK ?) Bernlef of Berlef (niet goed leesbaar CK) 21 en 31 december 1942 aan mevrouw Van Rosendael. De brieven gaan om betuigen van medeleven, citaat: “Gods weg is onbegrijpelijk”.
10. Brief 2 oktober 1943 aan de Sicherheitspolizei Heemraadsingel Rotterdam met het verzoek van een medewerker van het expeditiebedrijf Van den Heuvel (voortgezet of overgenomen door W.J van Rosendael CK) dat W.J. van Rosendael in hechtenis zit ‘um irgendeinem grund’ met het verzoek dat de heer J. Joosten toestemming krijgt W.J. van Rosendael te bezoeken om zaken betreffende de wehrmacht af te handelen.
11. Brief W.J. van Rosendael 5 november 1942 uit Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort. Op de brief staan vermeld als Hauptsturmführer: Moller en als Obersturmführer: König
12. Ca. 21 kleine briefjes gedateerd tussen 23 januari 1943 en 29 juli 1943 waarop mevrouw Van Rosendael precies opschreef wat aan voedsel en kleding naar het kamp Vught ging voor haar man W.J. van Rosendael
13. Vijf brieven van W.J. van Rosendael uit concentratiekamp 's Hertogenbosch (kamp Vught CK) 21 februari 1943, 9 en 28 maart 1943. Twee brieven zonder datum, in beide reageert W.J. van Rosendael op een brief van zijn vrouw 6 april 1943: “Ook ik verlang naar de dag van bevrijding en op Gods tijd zal ik in goede gezondheid het kamp verlaten”, “Jammer dat dominee B. (dominee Buskes? CK) naar Amsterdam teruggaat en de gemeente moet uitzien naar een andere predikant.” ”Ik ben van barak 21 B geplaatst naar barak 17 B. “
14. Twee brieven 15 maart 1943 en 15 mei 1943 van een familie vriendin aan mevrouw Van Rosendael met medeleven in verband met W.J. van Rosendael

15. Enkele documenten rond aanvraag doen voor een vergoeding volgens 'Jokos' regeling in verband met geleden schade in bezettingsperiode. Bewijs van een uitbetaling in 1964.