

**Inventaris van het archief van
C.E. van Koetsveld en de
familie Van Koetsveld**

(1823-1979)

Samengesteld door H.A.A. Feenstra

Historisch Documentatiecentrum voor het
Nederlands Protestantisme (1800-heden)
Vrije Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Collectie nummer: 503
Juli 2013

Inleiding

C.E. van Koetsveld (1807-1893)

Cornelis Elisa van Koetsveld werd op 24 mei 1807 geboren in Rotterdam, als zoon van Cornelis van Koetsveld, wijnkoper en vrederechter, en Alida Kolff. Hij had één broer: Lambertus.

Vanaf 1821 doorliep hij met goede resultaten het Erasmiaans gymnasium en in 1825 begon hij als letterenstudent in Leiden. Hij werd lid van het dispuut Studiis Consecratum, deed zijn kandidaatsexamen in de letteren en studeerde daarna door in de theologie. Als hobby volgde hij ook colleges in historia naturalis en de entomologie.

Op 12 mei 1830 deed hij zijn proponentsexamen voor het provinciale kerkbestuur van Noord-Brabant en werd aansluitend beroepen in Westmaas, waar hij op 3 oktober door zijn oom Chr. Loreyn bevestigd werd en intrede deed. Daarvoor was hij op 17 september in het huwelijk getreden met Anna Maria Croes van Bolswingen (geboren op 2 oktober 1808 te Utrecht). Als predikant van Westmaas werd hij op 14 oktober 1830 lid van de classis Dordrecht. Hij schreef over zijn ervaringen in de gemeente als 23 jarige een boek getiteld: *Schetsen uit de pastorie te Mastland*, dat grote populariteit genoot, vele malen herdrukt werd en zelfs in het Duits en het Engels vertaald werd.

In 1835 nam hij een beroep naar Berkel en Rodenrijs aan, vanwaar hij in 1838 naar Schoonhoven vertrok. Daar leerde hij zijn vriend S.E. van Nooten (1912-1896) kennen, die verschillende publicaties van hem uitgaf. Hier stichtte hij ook een schoolfonds om kinderen uit arme families meer kansen te geven en hij begon met het houden van kinderkerkdiensten, een voor die tijd zeer vooruitstrevende instelling. Hij schreef veel novellen, catechetisch en exegetische werkjes en gaf een bijbelse atlas uit en kreeg door deze publicaties veel bekendheid.

In 1849 deed hij intrede in Den Haag en hij werd er een beroemd kanselredenaar. Hij vierde er zijn 30-, 40-, 50-, en 60-jarig ambtsjubileum en gaf bij deze gelegenheden preken uit. Als eerste in Nederland stichtte hij in 1853 een zgn. 'Idiotenschool' omdat hij ervan overtuigd was dat verstandelijk gehandicapten ook onderwijs dienden te genieten. Zelf gaf hij hen godsdienstonderwijs. Hij bleef in Den Haag kinderkerkdiensten verzorgen, zat in het bestuur van het Haagse asiel 'Steenbeek' en hield twintig jaar lang veertiendaagse kerkdiensten op de syfilitische afdeling van het Haagse ziekenhuis. Verder heeft hij zich ingezet voor de bouw van drie nieuwe kerken in Den Haag, te weten de Willemskerk, de Bethlehemkerk en de Zuiderkerk en hij ijverde voor een volksschool.

In 1857 werd hij benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Vanwege zijn werk *De gelijkenissen van den Zaligmaker* werd hij in 1864 door de senaat van de universiteit van Groningen benoemd tot doctor in de godgeleerdheid honoris causa. Als secretaris van de 'Commissie tot de zaken der Oost- en West-Indische kerken' hield hij zich bezig met de zending en de bouw van een kerk in Nickerie in Suriname. Toen Willem III in 1867 het Rode

Kruis oprichtte benoemde hij van Koetsveld in het hoofdcomité. Sinds 1868 was van Koetsveld medebestuurder en sinds 1878 archivaris van het 'Haagsch Genootschap ter verdediging van de Christelijke godsdienst'. Als theoloog pleitte hij voor een richting tussen orthodoxen en modernen. Hij interesseerde zich voor het socialisme, hoewel hij het op zich afwees.

Zijn vrouw stierf op 4 oktober 1873, zijn tweede zoon Otto Christiaan en zijn schoonzoon H.W.B. Croiset van Uchelen beide in februari 1883, zijn kleinzoon H.W.A. Croiset van Uchelen in januari 1890 en zijn schoondochter P.H. de Jongh van Arkel in februari 1891.

Op 11 oktober 1878 werd van Koetsveld door Willem III tot hofprediker benoemd. In die functie leidde hij vijf uitvaartdiensten van leden van het koninklijk huis, doopte prinses Wilhelmina en schreef werken over het kind en de vrouw in de Bijbel. Deze geschriften zijn uitgegeven en bevinden zich bijna allemaal in het archief. Met enkele leden van het koninklijk huis correspondeerde hij ook.

In 1880 werd hij door Willem III benoemd tot commandeur in de orde van de Eikenkroon en door groothertog Carl Alexander van Saksen-Weimar-Eisenach tot commandeur in de orde van de waakzaamheid of van de Witte Valk. In 1891 werd hij commandeur in de orde van de Nederlandse Leeuw.

Als laatste kunnen zijn literaire activiteiten worden genoemd. In 1849 werd hij lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Waarschijnlijk heeft hij ook meegewerkt in de redactie van literaire tijdschriften of bijdragen geleverd voor tijdschriften. Dit blijkt uit zijn correspondentie met verschillende Nederlandse schrijvers.

Tot het laatst toe actief als predikant, stierf C.E. van Koetsveld na enkele dagen ziekte op 4 november 1893.

Het archief

Het archief van Van Koetsveld bestaat uit vier collecties, die geen van allen volledig zijn. Het betreft:

- De collectie C.E. van Koetsveld en zijn vrouw,
- De collectie Tentoonstelling over C.E. van Koetsveld,
- De collectie C. van Koetsveld CEzn. en zijn vrouw en
- De collectie C.E. van Koetsveld Czn.

Al deze collecties bevatten stukken betreffende C.E. van Koetsveld.

Op 10 december 1943 is er in Den Haag een tentoonstelling over C.E. van Koetsveld gehouden. Zijn kleinzoon C.E. van Koetsveld gaf hiervoor de originele stukken uit het archief van zijn grootvader, die in zijn bezit waren, in bruikleen. Zijn nicht, mevr. N.B. van Kemblau Chelkowski, had ook stukken uit het archief van C.E. van Koetsveld in haar bezit, maar leverde daarvan voor de tentoonstelling alleen afschriften.

De collectie van de tentoonstelling bestaat uit omslagen met inhoudsopgaven en enveloppen met kaartjes die als onderschriften bij de tentoongestelde stukken waren gebruikt. Bij de vergelijking van inhoudsopgaven, onderschriften en de aanwezige stukken bleek dat bijna alle tentoongestelde stukken uit de omslagen aanwezig waren in het archief. De originelen uit het bezit van mevr. N.B. van Kemblau Chelkowski bevonden zich noch in het archief van de tentoonstelling, noch tussen de andere stukken. Verder bleek dat de handschriften van Van Koetsveld, voornamelijk preken en redes, niet meer in het archief van de tentoonstelling zaten. Deze zijn door de kleinzoon in zijn boe-

kenkast geplaatst, zoals in de inhoudsopgaven bij deze stukken vermeld is. Vermoedelijk zijn de stukken uit het archief van C.E. van Koetsveld bij een erfenis verdeeld en in verschillende handen terecht gekomen.

De originele stukken uit het archief van C.E. van Koetsveld zijn ondergebracht in zijn archief. De afschriften van stukken uit het archief van C.E. van Koetsveld zijn ondergebracht in het archief van de tentoonstelling.

In het archief bevonden zich ook stukken die oorspronkelijk in het bezit van C. van Koetsveld CEzn. en C.E. van Koetsveld Czn. moeten zijn geweest. Die zijn in aparte archieven ondergebracht. Bijna al deze stukken hebben betrekking op C.E. van Koetsveld.

De brieven van C.E. van Koetsveld aan S.E. van Nooten die zich in het archief van Van Koetsveld bevinden zijn vermoedelijk daarin terecht gekomen via het archief van C.E. van Koetsveld Czn. die getrouwd was met een kleindochter van Van Nooten.

Het archief bevat verder nog een aantal uitgaven van publicaties van C.E. van Koetsveld, vertalingen daarvan en publicaties van C. van Koetsveld CEzn.

Het archief van Koetsveld werd in 1991 aan het Historisch Documentatiecentrum geschonken door mevr. W.D. de Bruijn-van Ettinger te Vlijmen in opdracht van haar vader F.A. van Ettinger.

Ook in het Koninklijk Huisarchief zijn enkele stukken betreffende C.E. van Koetsveld aanwezig: de rede bij de begrafenis van Willem III en de preek van de doopdienst van prinses Wilhelmina.

Brieven van C.E. van Koetsveld aan S.E. van Nooten betreffende de landbouw werden in 1955 geschonken aan het Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut te Groningen.

A.J. Onstenk schreef een biografie over C.E. van Koetsveld. Een exemplaar hiervan bevindt zich in het archief. Deze biografie is echter niet volledig.

Een artikel over C.E. van Koetsveld is opgenomen in het *Biografisch Woordenboek van Protestantse Godgeleerden in Nederland* (Den Haag, 1943).

Deze inventaris werd vervaardigd door H.A.A. Feenstra, in het kader van een stage bij het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) tijdens haar studie geschiedenis aan de RU Leiden.

H.A.A. Feenstra
Juli 1992

In 1994 ontving de Stichting Het Réveil-archief van de Vereniging voor Christelijk Buitengewoon Onderwijs te 's-Gravenhage, een doos archiefstukken betreffende dr. C.E. van Koetsveld. Deze stukken werden in december 1994 aan de collectie van het Historisch Documentatiecentrum toegevoegd. Zij werden niet in de inventaris uit 1992 ingewerkt, maar apart beschreven.

Het betreft preken, redevoeringen en manuscripten, waaronder een deel van een niet uitgegeven roman over de afscheiding. Daarnaast enkele stukken betreffende de idiotenschool.

J.F. Seijlhouwer
Januari 1995

In 2001 werden drie preken toegevoegd.

In 2012 ontving de bibliotheek uitgaven van Van Koetsveld met daarbij enkele omslagen met archiefstukken en documentatie.

De inventaris is qua vormgeving licht aangepast, er is een aantal boeken overgedragen aan de bibliotheek.

Inventaris

C.E. van Koetsveld (1807-1893) en A. M. Croes van Bolswingen (1808-1873)

I. Persoonlijk leven

Stukken van particuliere aard

- 1 Stuk houdende 'Gedachten en gevoelens - opgetekend voor mijne lieve kinderen om zich ook mijner noch te herinneren wanneer ik niet meer zijn zal.', z.d.
1 stuk
- 2 Akten betreffende zijn schooltijd, 1821-1823.
1 omslag
- 3 'Dagboek van een voetreisje door de Zuidelijke Provinciën juli 1828'
1 band
N.B. Manuscript, bevat een handgetekende kaart.
- 4 Redes en preken gehouden bij familieaangelegenheden, 1826-1891
1 omslag
- 5 Brief van C.E. van Koetsveld aan A.M. Croes van Bolswingen, 1830
1 stuk
- 6 Akte van lidmaatschap van studentenvereniging Minerva, 1825
1 stuk
- 7 Akte van lidmaatschap van het dispuut Studiis Consecratum, 1826.
1 stuk
- 8 Attestatie afgegeven door de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Leiden, 1830.
1 stuk
- 9 Akte van toelating tot de evangeliebediening, 6 mei 1830.
1 stuk

- 10 Akte van lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 1849.
1 stuk
- 11 Akte waarbij aan C.E. van Koetsveld een eredoctoraat in de theologie aan de universiteit van Groningen wordt verleend, 1864.
1 stuk
- 12-13 Akte waarbij C.E. van Koetsveld door koning Willem III tot commandeur in de orde van de Eikenkroon benoemd wordt, met statuten, 1880.
2 stukken
- 14 Akte waarbij C.E. van Koetsveld door groothertog Carl Alexander van Saksen-Weimar-Eisenach tot commandeur in de orde van waakzaamheid of van de Witte Valk benoemd wordt, 1880.
1 stuk

Ingekomen brieven

- 15 Brief van C. van Koetsveld sr. betreffende het optreden van L.G.C. Ledeboer, 1840
1 stuk
- 16 Brief van J.A. van Hengel over zijn beroeping naar Den Haag, 1848
1 stuk
- 17 Brief van Tollens waarin hij hem op verzoek een bijdrage aan een tijdschrift aanbiedt, 1848
1 stuk
- 18 Brief van A.L.G. Bosboom-Toussaint betreffende plaatsing van een gedicht in een almanak, 1857
1 stuk
- 19 Brief van J.J. van Oosterzee houdende een betuiging van medeleven bij de moeilijkheden die hij en zijn zoon ondervinden door het optreden van het Utrechts kerkbestuur, 1866
1 stuk
- 20 Condoleancebrief van B. ter Haar bij het overlijden van zijn vrouw, 1873
1 stuk
- 21 Brieven van prinses Marianne, 1880, 1882, 1883
1 omslag
- 22 Brief van J.A. Gunning houdende een gelukwens bij de tweede uitgave van *De gelijkenissen van den Zaligmaker*, 1886
1 stuk

- 23 Brief van J. ten Brink betreffende literaire werken over humor,
1887
1 stuk

Uitgaande brieven

- 24 Klad van een bedankbrief aan H.M. de Koningin-regentes voor
de onderscheiding als commandeur in de orde van de Neder-
landse Leeuw, 1891
1 stuk
- 25 Klad van een felicitatiebrief aan de Koningin ter ere van haar
verjaardag, 1889
1 stuk
- 26 Afdruk van een dankbrief aan de Koningin-regentes voor de
onderscheiding als commandeur in de orde van de Nederlandse
Leeuw, 1891
1 stuk

II. Openbaar leven

Predikantschap

- 27 Stukken betreffende zijn beroeping naar Westmaas, 1830
1 omslag
N.B. Bevat de losmakingbrief bij het beroep naar Berkel
en Rodenrijs.
- 28 Katern houdende de intrepreek en de liturgie van de dienst in
Westmaas, 1830
1 katern
- 29 Verzoekschrift van een gemeentelid om voorbede voor de be-
jaarde Jaantje van Zwet, 1835
1 stuk
- 30 Brief van Corsting van der Zwan betreffende geloofszaken, 1843
1 stuk
- Stukken betreffende zijn auteurschap**
- 31 Contracten tussen C.E. van Koetsveld en S.E. van Nooten betref-
fende de uitgave van werken van Van Koetsveld, 1854 en 1886
1 omslag

III. Documentatie

C.E. van Koetsveld en A.M. Croes van Bolswingen

- 32 A.J. Onstenk, *'Ik behoor bij mezelf'*, *Cornelis Elisa van Koetsveld 1807-1893* (Assen, 1973).
1 deel
- 33 Doorslagen van stukken houdende biografische gegevens, z.d.
1 omslag
- 34 J.M. van Kuijk, *Bijdrage tot eene genealogie van het geslacht van Koetsveld*, (z.pl., z.j.)
1 katern
- 35 Doorslagen van stukken houdende genealogische gegevens over het geslacht van Koetsveld, z.d
1 omslag
- 36 Doorslagen van stukken houdende een reisverslag en gedichten voor C.E. van koetsveld en A.M. Croes van Bolswingen, 1828 - 1830
1 omslag
- 37 Krantenknipsels betreffende C.E. van Koetsveld, 1880-1943
1 omslag
- 38 Afdruk van 'De toespraak van Dr. C.E. van Koetsveld bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan der 'Idiotenschool' te 's-Gravenhage' door A. van Voorthuijsen in het *Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs* XXV, 7 en 8, 1944
1 stuk

Stukken betreffende publicaties van C.E. van Koetsveld

- 39 Aantekeningen bij het werk *De Pastorie te Mastland*, z.d
1 katern
N.B. Manuscript niet van C.E. van Koetsveld.
- 40 Krantenknipsels over publicaties, 1891-1979
1 omslag
- 41 Doorslag van een chronologische lijst van alle publicaties, z.d.
1 stuk

IV. Diversen

Portretten van C.E. van Koetsveld

- 42 Portret in olieverf met de decoratie van ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw, geschilderd door J.H. Neuman, (Afmetingen 70 x 55 cm), 1887. [KE-60]
- 43 Gravure van D.J. Sluijter, z.d
1 stuk

Losse stukken

- 44 Stuk houdende een gedicht bij een portret van C.E. van Koetsveld door B. ter Haar, 1853
1 stuk
- 45 Ansichtkaarten van de pastorie van Mastland te Westmaas en een dorpsgezicht van Westmaas z.d
1 omslag
- 46 Krantenknipsels over het afbranden van de Zuiderkerk in Den Haag, 1979
1 stuk
- 47 Enveloppe met haarlok, z.d.
1 stuk

Brieven van C.E. van Koetsveld aan S.E. van Nooten

- 48 Brieven van C.E. van Koetsveld aan S.E. van Nooten, 1863-1865, 1876-1880, 1881-1885, 1886-1890, 1891-1893
1 omslag

De tentoonstelling over C.E. van Koetsveld.

- 49-61 Stukken betreffende een tentoonstelling over C.E. van Koetsveld, gehouden op 10 december 1943 te Den Haag, 1943
13 omslagen
- 49. Ontwerp en voorbereiding van de tentoonstelling, 1943.
 - 50. 'Jeugd en studie'.
 - 51. 'Westmaas'.
 - 52. 'Berkel en Rodenrijs'.
 - 53. 'Schoonhoven'.
 - 54. 'Den Haag'.
 - 55. 'Gebouwen en stichtingen'.
 - 56. 'Brieven van het koninklijk huis'.
 - 57. 'Brieven van bekende personen'.

- 58. 'Gezin en familie'.
- 59. 'Eerbewijzen'.
- 60. 'Dood en begrafenis'.
- 61. 'Nog niet vergeten'.

C. van Koetsveld CEzn. (1835-1927) en P.H. de Jongh van Arkel (1837-1891)

Persoonlijk leven

Stukken van particuliere aard

- 62 Uittreksel uit het geboorteregister van de gemeente Westmaas betreffende de geboorte van C. van Koetsveld op 30 september 1835, 1908
1 stuk
- 63 Stuk houdende een gedicht van C.E. van Koetsveld aan zijn zoon Cornelis bij diens belijdenis, 1854
1 stuk

Ingekomen brieven

- 64 Brieven van A.M. Van Koetsveld-Croes van Bolswingen aan haar kinderen, 1856-1873.
1 omslag
- 65 Brieven van H.M. de Koningin-regentes aan C. van Koetsveld, 1894
1 omslag

Uittrekselboek van de brieven van C.E. van Koetsveld

- 66 Uittreksels uit de brieven van C.E. van Koetsveld, gemaakt door C. van Koetsveld, z.d.
1 deel
N.B. Bevat uittreksels van brieven van 7 april 1867 tot zijn dood, november 1893. Daartussen bevinden zich originele brieven en redes van C.E. van Koetsveld.

Stukken n.a.v. het overlijden van C.E. van Koetsveld

- 67 Opgeplakte stukken betreffende de laatste maand van het leven van C.E. van Koetsveld, 1893
1 stuk

- 68 Rouwkaart bij het overlijden van C.E. van Koetsveld, 1893
1 stuk
- 69 Condoleancebrieven bij het overlijden van C.E. van Koetsveld, 1893
1 omslag
- 70 Akte waarbij de kanselier van de Nederlandse orden verklaart ontvangen te hebben de decoratie van commandeur der orde van de Nederlandse Leeuw van C.E. van Koetsveld, 1893
1 stuk
- 71 Afschrift van de inventaris van de nalatenschap van C.E. van Koetsveld, 1893
1 omslag

C.E. van Koetsveld Czn. (1869-1945)

Persoonlijk leven

Stukken van particuliere aard

- 72 Brief van C.E. van Koetsveld aan zijn kleinzoon C.E. van Koetsveld ter gelegenheid van diens twaalfde verjaardag, 1881
1 stuk
- 73 Afschrift van een toespraak van een rede van C.E. van Koetsveld sr. bij het graf van P.H. de Jongh van Arkel, 1891
1 omslag
- 74 Stuk houdende gedicht van C. van Koetsveld aan zijn kinderen, 1920
1 stuk

Ingekomen brieven

- 75 Stuk houdende bewijs van ontvangst van twee handschriften van C.E. van Koetsveld voor het koninklijk huisarchief, 1936
1 stuk
N.B. Met begeleidend schrijven.
- 76 Brief aan C.E. van Koetsveld betreffende de toezending van gebruikte postzegels, 1901
1 stuk

Correspondentie

- 77 Correspondentie met S.J.P. Kruger, z.d
1 omslag

78

Brieven van nicht N.B. van Kemblau Chelkowski aan C.E. van
Koetsveld betreffende de stamboom en het archief van de familie
van Koetsveld, 1944
1 omslag

Nagekomen

December 1994

- 1 Preken, 1829-1885
1 omslag
Academiepreek, 1 maart 1829;
Oudejaarspreek, Westmaas 31 december 1830;
'De opvolging der vorsten' Schoonhoven, 6 december 1840, 477;
'Israël en deszelfs toekomst. Bij den doop van een Israëlitisch huisgezin', Schoonhoven 30 juni 1844, 633;
Afscheid Schoonhoven, 15 april 1849;
Intree-preek te 's-Gravenhage, 15 April 1849;
'Vrede door het bloed des Kruises. Ter Gedachtenis aan de Kerkhervorming en den Munsterschen Vrede', Schoonhoven 5 november 1848, 's-Gravenhage 5 november 1854;
55 jaar dienst, z.d. [1885], 882;
'Aardbeving' z.d., 441;
'Het zedelijk raadsel: goede wil zonder wilskracht, z.d., 442;
'Zijn het maar weinigen die zalig worden? ... Strijdt gij maar om in te gaan enz., z.d, 438.
- 2 Manuscripten, 1834-1841.
1 omslag
'De afgescheidene. Een godsdienstig-Romantisch verhaal uit onzen tijd [en ons vaderland]'. Schema en de vier eerste hoofdstukken en een schets van het vijfde hoofdstuk; onvoltooid, z.j. [1834-1840];
Losse schets van een Romantisch werk, waarin het publiek op eene onderhoudende & onpartijdige wijze met de zake der afscheiding etc. wordt bekendgemaakt. Titel: Willem Woltjer of Strijd en Geloof. 1841.
- 3 Redevoeringen, 1834-1879
1 omslag
'Beantwoording der vraag ... ', lezing in vergadering van ringpredikanten, 6 mei 1834;
'Het Roode Kruis', en 'Excerpt Roode Kruis', Delft 28 februari 1870;
'Redevoering over den Hoogmoed', 2 delen, z.d. [1877];
Lezing voor het Nut, *Zonder schaduw*, (vóór de uitgave), 26 november 1879.

- 4 Stukken betreffende het idiotengesticht, het 'Zilveren feest der Idiotenstichting', bevat tevens programma der feestviering 15 mei 1880, het Gouden Feest 1905, en correspondentie 1943, 1880-1943
1 omslag

Nagekomen 2001

Preken

- [No 78] Exodus 20:1-3. Hervorming.
[No 341] Jesaia 25:7. Na drie Koningen.
[No 370] 4 Sam. 24:14. Oorlog in Z. Afrika.

Nagekomen 2013

Mevrouw Lysbeth Croiset van Uchelen-Brouwer schenkt aan de VU Amsterdam uit de nalatenschap van haar echtgenoot, in navolging van een antiquarische verzameling boeken geschreven door C.E. van Koetsveld, toebehorende aan de heer Quintus van Koetsveld en mevrouw Marja Visscher-Coenradie, het navolgende:

- Handgeschreven gebeden door C.E. van Koetsveld - januari 1850
- Preek Oudejaarsavond Westmaas 1834 (preek zelf heeft geen nummer maar wel met verwijzing naar 436).
- Preek no. 336 - Pinksteren, 1837 - Berkel en Rodenrijs
- Preek no. 443 - 2de Lijdenstekst, Schoonhoven 20 februari 1840
- Preek no. 567 - 25ste Lijdenstekst, Schoonhoven 9 april 1843
- Preek no. 605 - Oudejaarsavond 1843 (met verwijzing naar 1624)
- Preek no. 611 - Tweede Lijdensstof, Schoonhoven 4 februari 1844
- Preek no. 746 - Derde Lijdenstekst, Schoonhoven 15 februari 1846
- Preek no. 934 - Oudejaarsavond 1849, 's-Gravenhage
- Preek no. 955 - Hemelvaartsdag eerste tekst, 7 mei 1850 's-Gravenhage
- Preek no. 1074 - Negentiende Lijdenstekst - 's-Gravenhage 27 februari 1853
- Preek no. 1107 - Nieuwjaar 1854
- Handgeschreven tekst in schrift zonder nummer en zonder titel en datum.
Handschrift wijkt af van de andere preken.
Kleine grafreden uitgesproken bij het graf van Elliot Bosavel op Eik en Duin in 1874
- Kleine uitgegeven biografie verschenen in *Het Belfort* en geschreven door A.J. Oostdam. Voorin een handgeschreven briefje van de schrijver Oostdam, verslaggever *Dagblad* van december 1893. Aan wie het briefje is gericht is niet bekend. De heer Croiset van Uchelen voorzag het boekje van een nieuwe band (zie ex libris).
- Handgeschreven 'Dichtstukjes bijeen verzameld door E. van Koetsveld, 1855'. Het boekje is door de heer Croiset van Uchelen van een nieuwe rode linnen band voorzien.

- C.E. van Koetsveld, Aantekeningen betr. de ziekte van H.W.A. Croiset van Uchelen, nov. 1872-sept. 1878. Manuscript; Preek 272 – Oudejaarsavond 1835 te Berkel; Brieven en aantekeningen, ca.1874-1876
1 omslag

- Kranten over C.E. van Koetsveld, ca. 1881-1997.
1 omslag

- CD met scans van documenten betreffende het Koninklijk Huis, privécorrespondentie en studietijd en beroepen.

- CD met scan van III alliantie van Koetsveld uit het familieboek van Croiset van Uchelen.

- Foto's over de Van Koetsveld Tentoonstelling Streekmuseum Hoeksche Waard. Foto's Marja Visscher.

- DVD *Van Dorpsdominee tot hofpredikant*. Opening van de Van Koetsveldtentoonstelling Streekmuseum Hoeksche Waard 18 mei 2007.

- Dirk Zwart e.a. (red.), *Bloknoet, Christelijk literair tijdschrift*. 'Schrijven moeten wij' over C.E. van Koetsveld 1807-1893. nr. 6 oktober 1993, tweede jaargang.

BIJLAGEN

Bij het archief bewaarde publicaties van C.E. van Koetsveld

- Thomas Keightley, *The Manse of Mastland. Sketches, serious and humorous, from the life of a village pastor in the Netherlands* (Londen, 1860)
- Veertig jaren. Een woord van herinnering en dankbaarheid tot mijne gemeente. Uitgesproken in de Willemskerk, 2 okt. 1870* (Den Haag, 1870)
- Afdruk van de liturgie en de preek van de doop van prinses Wilhelmina Helena Pauline Maria van Oranje, geb. 31 augustus, Willemskerk dinsdag 12 oktober 1880.
- Jezus Christus, gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Gedachtenis eener vijftig-jarige evangeliedienst* (Schoonhoven, 1880)
- Uit en voor het leven* (Nijmegen, 1883), met aantekeningen.
- Gedachtenis van zestigjarige evangeliedienst* ('s-Gravenhage, 1890)
- Bij de graven van Oranje-Nassau, vijf toespraken in de nieuwe kerk te Delft, 1879-1890* (Amsterdam, 1891)
- Ter nagedachtenis. Laatste evangeliëprediking van Dr. C.E. van Koetsveld overleden 4 november 1893* (Den Haag, z.j.), met 'In Memoriam', *De 's-Gravenhaagsche Kerkbode*, 11 november 1893.
- Skizzen aus dem Pfarrhause in Mastland. Ernstes und Heiteres aus dem Leben eines niederländischen Dorfpfarrers Übersetzer von Pfarrer Dr. O. Kohlschmidt in Mönchenholzhausen* (Leipzig, 1896)
- Schetsen uit de pastorij te Mastland, ernst en luim uit het leven van den Nederlandschen dorpsleeraar* (Schoonhoven, 1897¹⁰), losse katernen, met aantekeningen.
- Ernste Novellen, Aus dem Holländ. übers. von O. Kögler* (Leipzig, 1901)

Overgedragen aan de bibliotheek VU

- Viertal kaarten voor de Bijbelsche en Kerkelijke geschiedenis en de uitbreiding van het Christendom* (Groningen, 1854)
- Losse bladen uit mijn pastoraalboek* (Amsterdam, 1894) Twee exemplaren
- Schetsen uit de pastorie te Mastland*, (Arnhem/Nijmegen, 1844)
- De oudejaarsavond* (Arnhem/Nijmegen, z.j.)
- Een voetreis 100 jaar geleden* (Den Haag, 1928) Twee exemplaren.
- Karakterbeelden van het lijdenstooneel* (Utrecht, z.j.)

BEKNOPTE GENEALOGIE VAN DE FAMILIE VAN KOETSVELD

Cornelis van Koetsveld huwt 1 juli 1801 Alida Kolff
(17 sept. 1774 - 28 dec. 1850) (17 jan. 1775 - ?) kinderen zie I

I Lambertus

(9 aug. 1805 - 25 nov. 1895)

Cornelis Elisa huwt 17 sept. 1830

(24 mei 1807 - 4 nov. 1893)

**Anna Maria Croes van
Bolswingen**

(2 okt. 1808 - 4 okt. 1873) kinderen
zie II

II Elisabeth huwt 12 sept 1860

(30 sept. 1832 - 20 jan. 1917)

Cornelis huwt 1 april 1868

(30 sept. 1835 - 14 jan. 1927)

Otto Christiaan huwt 13 febr. 1871

(10 jan. 1838 - 10 febr. 1883)

H.W.B. Croiset van Uchelen

(19 mei 1823 - 8 febr. 1883)
kinderen zie IV

P.H. de Jongh van Arkel

(17 aug. 1837 - 6 febr. 1891)
kinderen zie II.2

Alida van Elst

(12 mei 1842 -) kinderen zie II.3

II.2 Anna Maria huwt 13 juni 1902

(10 juni 1872 -)

Cornelis Elisa huwt 30 juli 1903

(15 juni 1869 - 21 april 1945)

Zegerus Theodorus (13 febr. 1871 - 30 aug. 1875)

G.P.Jansen

(25 maart 1867-27 april 1914) Eén
dochter

Wilhelmina Ulricke van Nooten

(2 dec. 1876 - 3 febr. 1942)
kinderen zie III.1

II.3 Antonia Maria Alida Ottolina (16 nov. 1874 - 1939)

III Josina Jacoba Gijsbertha huwt

(9 juli 1910 -)

F.A. van Ettinger

kinderen zie VI

IV H.W.A. Croiset van Uchelen huwt 1886 C.I. de Jongh van Arkel

(architect Zuiderkerk)

(13 dec. 1861-19 aug.1922)

C.E. Croiset van Uchelen huwt 1890

(28 okt. 1864 -)

(27 maart 1862 - 20 jan. 1890)

P. Kolster

(10 okt. 1865 -) kinderen zie V

A.A. Croiset van Uchelen

O.C. Croiset van Uchelen huwt
(13 febr. 1861 - 19 aug. 1922)

C.I. de Jongh van Arkel

V M.L.N.C. Croiset van Uchelen huwt
(18 nov. 1902 -)

huwt

huwt

J.W.A. Croiset van Uchelen (1 mei 1902 -)

C.W.J. van Meerten
(20 maart 1897 -)

N. Metselaar

R. Drucker (4 mei 1885 -)

VI W.D. van Ettinger huwt

J.H.M. de Bruijn