

## **Plaatsingslijst van preken van A.C.D. van den Bosch (1919-1992) [en D.A. van den Bosch (1884-1942)]**

(1911-1979)

Samengesteld door J.A.A. Bervoets

Historisch Documentatiecentrum voor het  
Nederlands Protestantisme (1800-heden)  
Vrije Universiteit Amsterdam  
De Boelelaan 1105  
1081 HV Amsterdam

Collectie nummer: 1016  
Augustus 2013

## Inleiding

Het archief is via ARA en PKN in 2012 overgedragen aan het HDC. Bij het ARA maakte J.A.A. Bervoets onderstaande plaatsingslijst. Frits Groeneveld, schreef in de *NRC* van 14 augustus 1992 een kort In Memoriam dat hieronder wordt weergegeven. De lijst van preken loopt van 1911-1977. Hieruit trek ik de conclusie dat tenminste de nrs. 1 en 2 afkomstig zijn van de vader, D.A. van den Bosch. Hans Seijlhouwer, augustus 2013

De hervormde predikant ds. A.C.D. van den Bosch is vorige week zaterdag op 73-jarige leeftijd in Amsterdam overleden. Vele jaren was hij bekend als dominee van de Noord-Brabantse gemeente Ginneken. Binnen de Hervormde kerk speelt deze gemeente al generaties lang een bijzondere rol door haar gerichtheid op de anglicaanse liturgie. Van den Bosch werkte ook voor de NCRV. Samen met zijn gereformeerde collega Okke Jager heeft hij daarvoor tal van dagsluitingen verzorgd.

Adri van den Bosch was de zoon van de al even bekende predikant D.A. van den Bosch, een Haagse 'society-dominee' die voor de Tweede Wereldoorlog onder anderen koningin-regentes Emma en koningin Wilhelmina onder zijn gehoor vond en behalve vice-voorzitter ook radio-dagsluiter van de NCRV was. Van den Bosch sr. was in de jaren dertig een van de predikanten die ernstig geschokt waren over de Jodenvervolgingen in Duitsland en daar regelmatig over preekten. Hij werd in december 1940 door de Duitsers gearresteerd. Uiteindelijk kwam hij in 1942 in het concentratiekamp Amersfoort om het leven.

Voor zijn zoon, die in 1944 zijn predikantsexamen deed en vervolgens in de hervormde gemeente Well en Ammerzoden ging werken, was het niet makkelijk om in het voetspoor van zijn vader te treden. Van 1947 tot 1980 was Van den Bosch, ongebruikelijk lang voor een predikant, dominee in Ginneken. Binnen de Nederlandse Hervormde kerk hoorde hij tot de hoogkerkelijke stroming van predikanten die van de kerkdienst een uiterst verfijnde, haast chique liturgische bijeenkomst maakten, maar van strijdbare en geëngageerde theologie weinig moesten hebben. Zo stond hij ook bij de NCRV bekend: als een wat ijdele man, als iemand die van zijn televisiedagsluitingen mooie, verzorgde toespraken maakte en daarmee velen, ook niet-kerkelijke mensen, wist te boeien.

Frits Groeneveld, *NRC*, 1992.

## Plaatsingslijst

- 1 Catalogus van zijn preken, gehouden vanaf 1911.
- 2 Kinderpreken. 1916-1924.
- 3 Preken 1-125.
- 4 Preken 126-275.
- 5 Preken 276-440.
- 6 Preken-141-600.
- 7 Preken 604-775.
- 8 Preken 776-840.
- 9 Preken A (lezingen op theologisch en kerkelijk gebied) 1-50.
- 10 Preken A (lezingen op theologisch en kerkelijk gebied) 51-104.
- 11 Preken B (kleine preken en Bijbellezingen) 1-32.
- 12 Preken C (plechtige preken bij intredes, jubilea e.d.) 1-13.
- 13 Avondgebeden in huize 'De Werve' te Ginneken (Breda). 1947.
- 14 Avondgebeden in Ginneken (Breda). I-CX. 1948-1974.
- 15 Avondgebeden in Ginneken (Breda), CXI-CXLIII, 1974-1979.
- 16 Brochures en teksten van vraaggesprekken. Z.j.
- 17 Stukken betreffende protesten van de predikant te Well en Amerzoden tegen processies aldaar en een onderzoek van Van den Bosch naar de daaruit voort- [verdere tekst ontbreekt in de ge-scande kopie van de plaatsingslijst, HS].